



**60-jarig jubileum
Buurtvereniging Catsop**



't Catsoppenaerke



Feestweekend: zaterdag 2
& zondag 3 september 2017

Algemene informatie

Bestuursamenstelling:

Theo Reubsaet	voorzitter
Lei Hermans	vice-voorzitter
Peter Dols	penningmeester/ ledenadministratie
Hans Koop	secretaris
Gerrit Gorissen	bestuurslid
Pierre Douven	bestuurslid
Jan Bongers	bestuurslid
Linda Tummers	bestuurslid

Bezoek onze **GEHEEL VERNIEUWDE** website:
www.buurtverenigingcatsop.nl voor het bekijken van dit
bulletin en foto's in kleur, activiteiten, nieuws of voor
het raadplegen van de agenda.

Secretariaat: Hans Koop

E-mailadres: secretaris@buurtverenigingcatsop.nl

Postadres: p/a Mergelakker 27

6181JE Elsloo

Voor het doorgeven van wijzigingen in gezinssamenstelling, bankrekening-
nummer, adreswijzigingen, wijziging e-mailadres e.d. kunt u ons bellen (046-
4376709) of een e-mail sturen naar onderstaand adres:

E-mailadres: ledenadministratie@buurtverenigingcatsop.nl



Inleiding bij deze jubileumuitgave

Naast de nieuwsbrieven die u informeren over het jubileum en de voortgang van de activiteiten, kijken we zoals gewoonlijk ook even terug op het afgelopen half jaar en is ons bulletin uiteraard ook weer gevuld met de u bekende rubrieken.

- We zetten even een stapje terug in 2016: kerstavond bij het kapelletje: een gezellige drukte bij het ten gehore brengen van de kerstliederen door het ensemble van de fanfare.
- De jaarvergadering op 17 maart was drukker bezocht dan in het verleden en dat kwam natuurlijk door het thema “buurtpreventie” met medewerking van Jeroen Halmans en de wijkagent. Voor degenen die geen internet hebben, zijn de notulen van de jaarvergadering opgenomen.
- Ondanks proefzwemmen en Kennedymars waren toch 10 kinderen met “aanhang” naar “De Knup” gewandeld voor het traditionele Paaseirenrapen.

Verder in dit bulletin onze gebruikelijke rubrieken: **Lief en Leed** (huwelijksjubilea, overlijden, geboorte, Eerste Communie).

Wel weer iemand in de **schijnwerper**: deze keer een jonge Catsoppenaar die zichzelf een bijzondere uitdaging heeft opgelegd: Jorrit Gielissen gaat meedoen aan de Iron Man en wel voor een goed doel. De buurtvereniging heeft voor dat goede doel haar jaarlijkse donatie geschonken.

Wij informeren u ook over (de ontwikkeling van) de nieuwe website.

Tot slot vindt u op het einde de gebruikelijke mededelingen en onze sponsors.

TOEN.....

Een jubileumuitgave zou geen jubileumuitgave zijn als er niet een extra bijlage zou zijn opgenomen. Welnu, in het midden van dit bulletin vindt u gesprekken met of notities van ex-voorzitters en leden : herinneringen, anekdotes, leuke voorvallen.

JAARVERGADERING

Jaarvergadering 17 maart 2017 Maaslandcentrum

Notulen

Afmeldingen: Hub en Mien Brassé, Frans en Netty Mehlkop
Totaal: aanmeldingen 45 (exclusief bestuur); aanwezig 44.

Opening

Voorzitter Theo Reubsaet opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Theo dankt iedereen die meegeholpen heeft bij de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar. Hij dankt met name alle vrijwilligers voor de geslaagde Winandusmarkt. Ook bedankt hij degenen die een steentje hebben bijgedragen aan de activiteiten van het afgelopen jaar (voor de kinderen: paaseieren, midgetgolf, sinterklaas en het zeer geslaagde ontbijt). Hij spreekt de hoop uit dat ook voor het komende jaar onze leden weer willen meehelpen, want dan hebben we ook ons 60-jarig jubileum.

Hij heet Ad Griffioen van harte welkom: onze wijkagent zal na afloop van de jaarvergadering ook voor niet-leden de informatie met betrekking tot WhatsApp buurtpreventie verzorgen.

Notulen van de jaarvergadering 2016

Niemand heeft op- of aanmerkingen op de notulen.

Secretarieel jaarverslag

Ook op dit verslag zijn er zijn geen op- en/of aanmerkingen vanuit de vergadering. Hans Koop deelt mede dat het jaarlijks bedrag van € 115,- voor het goede doel is verhoogd (op verzoek van de leden in de vergadering van 2015) en in 2016 is gedoneerd aan Hospice Born. De voorzitter vraagt of de aanwezige leden tips hebben voor een donatie in 2017. Op dit moment zijn er geen ideeën, maar die kunnen altijd gemaïld worden naar de secretaris.

Financieel jaarverslag 2016

Aan de hand van een presentatie neemt penningmeester Peter Dols de jaarrekening / financieel jaarverslag door. Het overzicht was zeer duidelijk. Door de zeer overzichtelijke weergave van de cijfers en de toelichting door Peter waren voor eenieder de inkomsten en uitgaven duidelijk.

Bevindingen van de kascontrolecommissie

Roger Everaers spreekt mede namens Hub Brassé zijn waardering uit voor het werk van Peter en zij hebben geconstateerd dat de penningmeester wederom zijn zaakjes perfect voor mekaar heeft. De kascontrolecommissie die op vrijdag 20 januari de kas heeft gecontroleerd vraagt dan ook voor Peter een terecht applaus .

Begroting 2017.

Ook dit overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven gerelateerd aan geplande en nog te plannen activiteiten was zeer duidelijk. Extra aandacht en de daaraan verbonden uitgaven zijn de ontwikkelkosten en beveiliging van zowel de website van de buurtvereniging als van de Winandusmarkt. Peter Dols en Hans Koop geven een toelichting op de noodzaak van vernieuwing en beveiliging van beide sites. 2017 is een feestjaar. Ook daarvoor zijn bedragen in de begroting opgenomen en reeds goedgekeurd door het bestuur. Hans Koop geeft mede namens de feestcommissie de stand van zaken weer m.b.t. de aanstaande festiviteiten op 2 en 3 september en de vergevorderde plannen voor het maken van een blijvend aandenken onder leiding van Marjo Vorstenbosch. Ook de vergadering kon zich vinden in de gepresenteerde cijfers.

Vaststellen kascontrolecommissie.

Huub Brassé is 2x geweest. Roger Everaers stelt zich weer beschikbaar. Samen met Els Goessens vormt hij de kascommissie 2017. Frans Mehlkop heeft zich ook beschikbaar gesteld. Hij is reserve en zal indien geen beroep op hem gedaan hoeft te worden in 2018 voor het jaar daarop lid van de kascommissie zijn.

Vaststellen contributie 2017

Het bestuur ziet geen reden om de contributie te verhogen.

Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Peter Dols en Hans Koop. Beiden stellen zich herkiesbaar. De voorzitter vraagt of er leden zijn die zich kandidaat willen stellen voor het bestuurslidmaatschap. Niemand van de aanwezigen voelt zich geroepen zitting te nemen in het bestuur. Conform het huishoudelijk reglement dient er een schriftelijke stemming plaats te vinden. Resultaat stemming : 44 stemmen zijn uitgebracht en beide leden zijn herverkozen.

Rondvraag en sluiting.

Piet Renkens vraagt of iemand van het bestuur aanwezig is geweest bij de presentatie van het verkeersarrangement. Lei Hermans deelt mede dat hij zowel bij het overleg van Haskoning is geweest als bij de eindpresentatie. Hij geeft een toelichting op de plannen m.b.t. Catsop en met name de Daalstraat. Volgens Piet Renkens heeft het voorgestelde plan (o.a. eenrichtingsverkeer) nadelige invloed op de dan ontstane drukte op Op de Dries.

Er ontstaat een discussie over de rol van het bestuur inzake deze kwestie. Hans Koop deelt mede dat het bestuur vaker overleg heeft gehad met de wethouder over de verkeersveiligheid in Catsop. Bovendien had elke inwoner van de gemeente Stein zich kunnen aanmelden voor de bijeenkomsten die de gemeente in het Maaslandcentrum heeft belegd: een kwestie van opletten. Derhalve kan het bestuur niet in elke werkgroep gaan zitten. Wel is het zo dat het bestuur wil initiëren en communiceren. Bij de gemeente is aangedrongen op een betere communicatie en het eerder en vaker publiceren van bijeenkomsten. Hans Koop heeft zich als secretaris aangemeld voor de nieuwsbrieven van het Dorpsplatform dat ook een werkgroep verkeersveiligheid heeft. Als het bestuur alle mailadressen van de leden heeft kan door een mailtje tijdig geattendeerd worden op voor onze gemeenschap belangrijke zaken.

Na deze discussie dankt de voorzitter eenieder voor de aanwezigheid en hun inbreng.

Lief en leed

Huwelijksjubilea januari-juli 2017

Wij wensen alle bruidsparen van harte proficiat



Zef en Imi Gelissen

Op 19 januari waren zij 60 jaar getrouwd. Zef en Imi wonen aan Het Einde 27



Jan Geven en Lea Sanders



Voor een praatje bij gelegenheid van hun 50-jarig huwelijk zijn we te gast bij Jan en Lea Geven. Een bijzonder gesprek omdat Jan er een hobby van heeft gemaakt om veel gedenkwaardige gebeurtenissen en anekdotes op te schrijven. Het is derhalve niet verwonderlijk dat Jan zich terdege had voorbereid op dit gesprek, beter gezegd: hij had zoveel documentatie geprikt dat een gesprek bijna overbodig was. De titel van zijn script: **“Op bezoek bij een buurtbewoner”** .

Uit dat document hebben we een prachtige anekdote geplukt voor het jubileumgedeelte van dit bulletin.

Dan gaan we over tot de gebruikelijke vragen.

Waar zijn jullie geboren?

Lea: Ik ben geboren in Beek op 11 september 1943. Ik woon hier graag in dit huis, maar Beek zit in mijn hart. Ik voel me nog steeds een echt Baeks maedje, ondanks dat ik hier nu al bijna 48 jaar woon.

Jan: Ik ben geboren in Elsloo in de Raadhuisstraat. We waren met 9 kinderen thuis. Zoals gezegd zijn we in 1967 getrouwd en gingen toen inwonen bij mijn schoonouders in Beek.

Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

De eerste ontmoeting was tijdens de dansles van Betty Decker (vroeger Frits Lemmens) in het Trefpunt.

Op een avond zijn we in Beek gaan dansen “bie de Mäös”. Je moest door het café en dan naar de zaal. Ik had genoeg bier gehad en was “stout” genoeg om te zeggen: “ik breng je vanavond naar huis. En zo geschiedde het en “was het aan””.

Jan en Lea hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen.

Hoe ze uiteindelijk op 19 december op Mergelakker nr. 58 terecht zijn gekomen leest u in het middenkatern van deze jubileumuitgave: EN TOEN....

Giljam van Es en Tien Houben



Op 25 april waren Giljam en Tien Houben 60 jaar getrouwd: een diamanten huwelijksfeest. Dat was uiteraard een reden om aan Giljam en Tien te vragen of de buurtvereniging de gevel van hun huis mocht versieren. Op 60 jaar huwelijk kun je natuurlijk geen nee zeggen. Bovendien: een Catsops-Elsloos huwelijk.

Giljam is in 1932 geboren in Catsop en wel schuin tegenover hun huidige stek: aan het pleintje.

Giljam: “We waren met 7 jongens en één meisje. Tien is geboren in de Dorpstraat.” Het gezin Houben telde 5 meisjes en 3 jongens.

Na het versieren komt de niet te vermijden vraag: Hoe hebben jullie elkaar leren kennen?

Giljan: “We hebben elkaar getroffen bij Jantrine, danszaal Fredrix aan de Stationsstraat (ook wel de vleeshal genoemd, omdat om 17.00 uur de dames al zaten te wachten op de danspartners)”.

En hoe ging dat?

“Tien vroeg: “ga je mee naar huis”? Giljam: “ja, maar tot aan de voordeur”!! “De vonk sloeg meteen over, maar ging ook af en toe weer uit”.

Als we over de jeugd beginnen “Op het pleintje”, dan raakt Giljam niet uitverteld.

Kijk in Het Boek “Catsop” op blz. 94: In gesprek met Giljam van Es en Louis Notten.



50

*Op 22 april waren Ger en Ria Akkermans 50 jaar getrouwd
Zij wonen aan de Mergelakker 24*



Har en Marianne Franssen
waren op 1 juli 1977 40 jaar
getrouwd.

Zij wonen Op de Dries 36.



Op 10 juli gedenken Maurice
Paulissen en Miriam Pieters dat
zij 25 jaren geleden hun ja-
woord gaven.

Zij wonen Aan de Gellik 14.

Nieuw leven in de buurtvereniging!

Op zaterdag 20 mei is de familie Boonen-Kerse-makers
(Mergelakker 64) verblijd met de geboorte van dochter LIVIA. Wij
feliciteren moeder Evita, vader Pascal , Rim, Fee en Senna met
hun dochter en zusje.





Wij betuigen ons medeleven aan de nabestaanden van onze overleden buurtbewoners.

Emile Lemmens, overleden op 11 januari, Mergelakker 17.

Pierre Webers: overleden op 6 februari op 83-jarige leeftijd, Mergelakker 11.

Annelies Steps—Bothmer, overleden op 5 maart op 61-jarige leeftijd. Het Einde 20A

Treesje Chappin-Schumans (82 jaar), weduwe van Sef Chappin (Mergelakker 9) overleden op 4 mei.

U hebt in het vorige bulletin kunnen lezen dat Lucie Vaessen bij het bezoek aan de nabestaanden in het kader van de nazorg vraagst waaraan het bedrag van de collecte besteed moet worden.

In vele gevallen is dat ook voor een goed doel. Het doet de buurtvereniging en de nabestaanden goed dat wij ook een dankbetuiging ontvangen.

De collecte van Emile Lemmens is door de nabestaanden geschonken aan het **Lilianefonds**. Van die Stichting kregen wij op 30 januari een dankbetuiging voor de gift.

De nabestaanden van Annelies Steps hebben het bedrag van de collecte geschonken aan: **Stichting Hulphond Nederland**.

Van deze stichting ontvingen wij op 12 mei een uitgebreide brief met dank voor de donatie. Wilt u meer weten over deze stichting, bezoek dan de website :(www.hulphond.nl). Er is ook een actieplatform.

(www.helphulphond.nl)

TOEN.....

Een stukje geschiedenis

Het prille begin

(uit Jubileumboekje BV-Catsop, samengesteld door Jan Verboort bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum; ook in het boek CATSOP kunt u op pagina 172 meer lezen over het ontstaan van de buurtvereniging)

Interessant is het om het prille begin van de buurtvereniging nog eens onder de loep te nemen. Zoals in omringende gemeenten ook gebruikelijk was, bestond er in Catsop een zogenaamde `Jonkheid`. Alle jonge mannen en vrouwen uit de gemeenschap waren hier praktisch lid van. In Catsop heeft van oudsher een zogenaamde Jonkheid bestaan, rond 1950 een bloeiende vereniging met circa 100 leden, ongehuwde mannen en vrouwen, een bestuur van 7 leden en een duidelijk jaarprogramma. De vergaderingen vonden doorgaans plaats bij café Bie Willemeke of bij de preses, eenmaal per twee maanden, ledenvergaderingen waren tweemaal per jaar gepland. Voorzitter Albert Cremers (†) en secretaris Math Daemen kunnen het zich nog herinneren als de dag van gisteren. Een begrafenisonderneeming bestond nog niet, de overledenen werden opgebaard in de eigen woning. De jonkheid had tot taak de klok te luiden, een collecte te verzorgen, de wake te houden, het condoleren te regelen en tenslotte zelfs de ter aarde bestelling.

Ook trad de jonkheid aan bij de viering van een gouden bruiloft, al was dat in die tijd vrij zeldzaam. Het aanbrengen van versieringen was hierbij het hoofdbestanddeel.

Verder organiseerde men jaarlijks de werkzaamheden rondom de processie op kermisvrijdag.

Tenslotte was ook het onderhoud en het versieren van de veldkruisen een belangrijk terugkerende taak. Koorden met papieren bloemen werden aangebracht in de meimaand. In de volksmond noemde men deze activiteit dan ook "het meien". Dit gold voor de kruisen op Het Einde, de Mariaberg en het Armsterveld (ook wel Louise kruis genaamd).

Wat betreft bovengenoemde activiteiten is er nog niet veel veranderd: kapel onderhouden, veldkruisen versieren en onderhouden (nu door samenwerking met de Stichting Rondjom 't Bluuske)



Door terugloop van belangstelling dreigde deze groep opgeheven te worden. De toenmalige bewoners vonden het wel belangrijk dat er iets als een buurtplatform bestond en zie, de initiatieven waren geboren en op 31 maart 1957 was er de oprichtingsvergadering bij café Vranken.

In gesprek met Catsoppenaren: herinneringen, anekdotes

Giljam van Es



Dit huis aan het pleintje, geboortehuis van Giljam was het verzamelpunt voor jong en oud

Wie wil weten hoe de jeugd zich in de tijd van Giljam vermaakte, moet het boek CATSOP op blz. 94-95 er nog maar eens op naslaan; *trekbaantje*, op blote voeten voetballen (trouwens ook op blote voeten naar school), *sjeume*, *knubbelen*, *circus*, *musje peffen*. Eén kinderspel dat hij

In het gesprek noemde en niet in het boek staat, was de vossenjacht.

Giljam: overal rond het pleintje had je naast het huis wel een schuur. We waren nog klein en een van de kinderen moest zich dan in een schuur verstoppen. Dan kon "het spel" beginnen. Bij ons, het huis waar ik nu voor sta, was het altijd de zoete inval. 's Zondags hadden we wel "10 man op 't goot". En in de zomer zaten we met 30 man buiten: en werd er gekaart.



Jan was bij de oprichting van de buurtvereniging en is 11 jaar voorzitter geweest. Hij was afkomstig uit Spaubeek en werd in een vergadering gewoon tot bestuurslid gebombardeerd.

“Pierre de broer van Marie nam me mee naar de vergadering bij café “bie Willemke”.

Marie: “Onze Pierre luisde Jan erin, maar hij ging zelf niet in het bestuur”.

Uit ‘t Carsoppenaerke van december nemen we één herinnering van Jan op, omdat de processie blijkbaar bij velen indruk heeft gemaakt.

Jan: “En dan de kermis met de processie: de hele straat versieren van de nu nog onbewaakte overweg Veestraat naar de Daalstraat, om de kapel heen en dan via Op de Dries en de Mariaberg naar de “Punt” want die overweg was toen nog open. En dat waren 1100 meter”.

Op bezoek bij An van Es

Dat we ook bezoek gaan bij An, spreekt voor zich. Haar man Toon was 25 jaar voorzitter en daar kan ze beslist wat over vertellen. Onvergetelijk waren de jaarlijkse sinterklaasbezoeken aan de kinderen thuis. Het was normaal dat er ‘n drupke klaar stond bij die bezoeken. En na afloop was het niet gedaan met de drupkes. “Toon dronk nooit drupkes, maar ‘n glaas beer onger de baard doordujen” was een probleem. Daarna was het nog bij Wies van Willemke “napraten”. Het bleef dan niet bij één drupke. Op een keer bleven ze na die bezoeken bij Rekkò hangen. En na die drupkes gebeurt er wel eens een ongelukje. De staf van Sinterklas brak. De volgende ochtend moesten de staf, de baard en de kleren naar de kleuterschool. Tiny Fredrix is toen halsoverkop naar Sittard gereisd en heeft op tijd voor een nieuwe staf kunnen zorgen. Ik heb zoveel verhalen van Toon over sinterklaasbezoeken gehoord: een jongen die in het aanrecht kroop en wat ze allemaal tegen “Sinterklaas” zeiden. Onvergetelijke jaren. Wat de familieherinneringen betreft zal ik nooit vergeten dat nonk Harie de jong van os (Jo) leerde vloken. “Hè naom hem mit noa de mosem en stuurde ‘m truk nao mich mit ‘n bosch poor met kluut en dan mos hè zegge: kook sop nondedieu”.

Marieke Steps-Fredrix



Uiteraard bezoeken we voor deze uitgave ook Marieke: net als Giljam ook van het pleintje in Catsop: waar nu Evert van de Nobelen en Maartje Reubsaet wonen.

Hele aparte herinneringen heeft ze niet, maar ze denkt met plezier terug aan de tijd dat ze bestuurslid is geweest van de buurtvereniging.

“Ik ben 14 jaar bestuurslid geweest en in die 14 jaar heb ik 10 jaar lang het ziekenbezoek en de kraamvisites gedaan met bv. een bloemetje en een cadeautje van Leenhouts.

Heel speciaal was het patsjebal “Bie Willemke”. We knutselden zelf 100 patsjes van karton in elkaar en verkochten die dan voor fl. 1 om de kas te spekken.

In die tijd was Sjef Tilmans (van de Daalstraat) hoofdsponsor. Maar ik moest hem dat wel iedere keer vragen. “” En Sjef. Sponsor je nog””? En dan kreeg ik weer de fl. 50,-

Verder heb ik jaren Zwarte Piet gespeeld en met Toon van Es als Sinterklaas de kinderen van Catsop bezocht. Op een van de sinterklaasbezoeken bleef Toon hangen bij Pie van Dols en “” hèt zich doar eine gevangen””.

Verder heb ik jaren de kapel gepoetst en met Martin(✚) fietstochten uitgestippeld en gecontroleerd.

Medebestuurleden vertelden dat jij altijd dezelfde agenda gebruikte.

“Ik had ook altijd dezelfde agenda en dan moest ik iedere keer de datum veranderen en het is altijd goed gegaan.

Het was een geweldige leuke tijd en het is goed dat er nu veel jeugd in Catsop is komen wonen die dadelijk de buurtvereniging levend kan houden.



Bij een 60-jarig bestaan gaan we ook op bezoek bij een voormalig voorzitter, in dit geval bij **Jan Verboort** (meester Jan) daar hij zoals wij reeds vermeld hebben het jubileumboekje 50 jaar heeft samengesteld.

Jan is 2 termijnen voorzitter ge-

weest. Hij trad aan op het moment dat er een bestuursimpasse was.

(Uit het jubileumboekje door Jan)

“ Toen Toon van Es is gestorven, was de buurtvereniging een half jaar stuurloos. Tijdens de algemene ledenvergadering aanvang 1999, wisten de zittende leden enkele nieuwe vrijwilligers voor het bestuur te strikken. Met nieuw elan, vers bloed en de ervaring van de nog aanwezige mensen werd het nieuwe millennium ingeluid. Begin 2000 was het bestuur met tien personen weer op volle sterkte. De statuten en het huishoudelijk reglement werden aangepast aan de eisen van de tijd. De samenwerking met Stichting Rondjom't Bluske werd geformaliseerd en de boekhouding ontkoppeld. Een buurtbulletin en een heuse website zagen het licht. In 2003 werd het initiatief, te komen tot het organiseren van een structurele kunst- en antiekmarkt, omgezet in een ongekend succesvolle primeur. Voor deze mega-activiteit werd een afzonderlijke werkgroep in het leven geroepen.”

En we kennen intussen het succes van de Winandusmarkt.(HK)

Jan woont overigens pas 25 jaar in Catsop, maar hij is daar wel geboren: Kempken waar nu transportbedrijf Gelissen is gevestigd . Ook Netty is geboren in Catsop: in het huis aan Het Einde waar nu Math Daemen woont. De wens om in Catsop te komen wonen heeft lang op zich laten wachten. Begin tachtiger jaren was de werkgelegenheid in het onderwijs slecht.

Jan: “En aangezien ik steeds de laatst benoemde was, was het elk jaar voor de zomervakantie de vraag...na de vakantie??. Vandaar dat we ook geen fiat van de bank konden krijgen om uit te kijken naar een koopwoning. Totdat Math Urlings (meester Math) de definitieve tip gaf. Weduwe Dohmen, afkomstig uit Neerbeek woonde destijds in dit huis en zij wilde wegens haar vergevorderde leeftijd graag terug naar Neerbeek en daar woonde Math en toen ging het snel”.

Jan: “Voor mezelf heb ik mij toen de vraag gesteld hoeveel werk en de intensiteit ervan me het voorzitterschap zou kosten. Ik heb in het begin veel moeten opknappen. Ik heb toen besloten om 2 termijnen aan te blijven als voorzitter.

Meester Jan gaat met pensioen. Aan het einde van dit schooljaar neemt hij afscheid van zijn collega's en kinderen van de St. Augustinusschool.

Wij wensen hem nog vele gezonde jaren in zijn volgende levensfase.

Naschrift door de redactie.

Op pagina 22 van het jubileumboekje 50-jaar Catsop schrijft Jan:

“Kortom: het huidige bestuur is er trots op om zo'n gouden vereniging als buurtvereniging Catsop te mogen besturen”.

Onder deze tekst is een foto van het bestuur van 2007 geplaatst: op volle sterkte: 10 personen.

Het huidige bestuur is er trots op dat het nog prima gaat met onze buurtvereniging en dat we een prachtig feest kunnen houden ter gelegenheid van het diamanten jubileum. Zij constateert dat de deelname aan activiteiten groeiende is (buurtontbijt, seniorenuitstapjes, sinterklaas) en dat het ledenaantal is gestegen tot boven de 200(203).

Maar: het bestuur is nu niet op volle sterkte. Al 2 jaar vragen wij voor de 2 vacatures dames om die in te vullen.

Tevens kunnen wij constateren dat er veel jongeren in Catsop zijn komen wonen. Dat brengt perspectief voor de toekomst.

Daarom hoopt het bestuur dat ons jubileum aanleiding zal zijn voor de jongere generatie om het bestuur te versterken.

**Maria Vroomen, hier bij haar afscheid als bestuurslid in 2014,
maar nog steeds actief in de werkgroep Winandusmarkt**



60 jaar Buurtvereniging Catsop

Zelf 61 jaar jong kan ik mij niet meer herinneren dat de buurtvereniging is opgericht. Van mijn moeder, Neske Kollard, heb ik begrepen dat al vanaf het begin uitstapjes werden georganiseerd. De buurtreisjes gingen naar Efteling, Bokrijk, Zilverstrand in Mol, Roggel enz. Met 3, soms 4 bus- sen ging het gezelschap op weg. Tijdens de busreis kregen we onderweg “prikkelimonade”. Dat was een echte traktatie, aangezien we in die tijd thuis nooit limonade dronken. Bij het openen van deze knalgele limona- de met hoog koolzuurgehalte spoot de limonade, gelijk champagne, uit de fles. En wie ervan gedronken had, voelde even later de prikkels van koolzuur in de neus. Op de heenreis werd altijd gezongen: er zijn heel wat potjes met vet op de tafel gezet. En het ging tijdens de reis altijd goed en daarna beter en voorbij was weer een kilometer. Eenmaal op de plaats van bestemming werd er naar hartenlust gespeeld, gezwommen of genoten van attracties. Op het einde van de dag keerden we met z’n allen moe maar voldaan huiswaarts.

De fancy fairs, georganiseerd om geld in te zamelen voor Pater Pijpers, waren altijd druk bezochte en gezellige evenementen. Op de wei konden de kinderen blik gooien of grabbelen naar cadeautjes in een grabbelton. Voor de ouderen was er een trekkegelbaan of buksschieten. En natuurlijk ontbrak het rad van fortuin niet.

Ik ben geen carnavalist in hart en nieren, maar ik was wel altijd trots op de buurtvereniging als er een eerste prijs werd behaald tijdens de carnavals-optocht. En als ik aan carnaval denk dan denk ik ook aan het patsjebal. Dit "bal" vond altijd plaats op de vrijdag voor carnaval in café "bie Willemké". Als je dit bal bezocht, werd van je verwacht dat je een hoed of een pet droeg. Had je deze bij binnenkomst niet bij je, dan kreeg je een kartonnen pet. Veel oudere leden zullen zich dit bal onder de naam "pratsjebal" herinneren. Er werd n.l. nogal veel drank genuttigd en dan ging er ook wel eens wat over de vloer.

De jaarlijkse feestavond was ook altijd "bie Willemké". Tijdens deze gezellige avonden werd er altijd veel gedanst. De "wissel" polka zorgde voor de nodige hilariteit.



De saamhorigheid van de buurtvereniging kwam vooral tot uiting als de processie door Catsop trok. 's Och-tendsvroeg vanaf 5 uur werden de straten, waar de processie door kwam, voorzien van een zandloper. Over deze loper mocht alleen de pastoor lopen. De gehele route werd versierd met witte en gele vlaggen. Het zag er altijd fantastisch uit. En na afloop mochten de kinderen de zand verzamelen om mee te spelen. Op bijgevoegd foto is enigszins te zien hoe de straten versierd waren tijdens de processie. Zelf heb ik verdriet, omdat ik niet mee mocht met de processie (zal tegenwoordig niet meer gebeuren).

Terugkijkend op 60 jaar buurtvereniging Catsop ben ik er trots op dat ik in deze buurt mag wonen en van deze vereniging lid mag zijn.

Jan Geven

Hoe Jan in Catsop aan bouwgrond is gekomen.

(Uit: Op bezoek bij een buurtbewoner)

In 1968 wilden ze graag een eigen woning. Zelf bouwen was toen de beste optie. Bouwgrond in Beek was niet beschikbaar voor de kleine man. Dan maar in Elsloo proberen. Helaas: bouwgrond was alleen voor ingezetenen beschikbaar.



Hier mijn verhaal: Als gebruikelijk ging ik op zondagmorgen naar Elsloo. Zo ook op 5 januari 1969. Naar Sjollie een kaartje leggen was vaste prik. De vaste klanten, waaronder oud-burgemeester Meijer en mijn vader, waren allen present. De koppeltjes werden gevormd en het “kwajongen” kon beginnen.

Na verslag over het winnen en verliezen, vervolgt Jan:

Rond een één uur werd de schade opgemaakt en afgerekend met de kastelein.

Ik stond op het punt naar Beek te gaan, toen mijn vader die ook altijd mee kaartte, mij vroeg om de groeten te doen aan de “auw luuj” in Beek. De burgemeester die naast ons stond, had het blijkbaar gehoord en vroeg aan mij: “Woon jij in Beek”? Mijn antwoord was: Wat wil je, ik ben geboren in Elsloo en woon bij mijn schoonouders in Beek. Mij is verteld door de ambtenaar van woningzaken op het gemeentehuis, dat ik niet in aanmerking kom voor een bouwplaats in Elsloo. “Bouwplaatsen zijn alleen voor inwoners van Elsloo”. De burgemeester keek mij aan en zei op z’n Maas-trichts: “Ich höb ein boewplaats veur dich”. Die bouwplaats was even over de spoorbrug: 380 m² groot en koste 7300 gulden (nu: ongeveer €9 per vierkante meter). Mijn reactie was: “Zet dat maar op papier”. Hierop pakte de burgemeester een bierviltje en bevestigde daarop zijn uitspraak. De “voorlopige koopakte” was binnen. Ik moest wel voor woensdag beslissen omdat er tijdsdruk was om de koopakte te laten passeren. En dat lukte nog net voordat de btw van 18% werd ingevoerd.

En toen kon de bouw beginnen: op 19 december zijn we verhuisd.

De buurt:

Al snel groeide het aantal afgebouwde woningen en kregen we nieuwe, bekende en onbekende burens. In het nieuwe jaar werd al snel contact gemaakt met de aanstaande buurtbewoners. De meeste gezinnen waren van dezelfde leeftijdscategorie.

Al snel werden we benaderd door enkele bestuursleden van de buurtvereniging Catsop. Ons werd uitgelegd wat de doelstellingen waren van de vereniging. Verder werd aangegeven dat de buurt Catsop ophield te bestaan aan de spoorbrug. Dit is dan ook de reden dat we pas op een later tijdstip lid zijn geworden van de buurtvereniging Mergelakker. Het was duidelijk, we moesten lid worden van deze club. Een bezoek aan mijn broer in de Pastoor Daemenstraat was de aanleiding om ook lid te worden van de buurtvereniging Mergelakker. Mijn broer en zijn vrouw stonden toen net op het punt om naar de feestavond van de buurtvereniging te gaan. Bij de opmerking: “wij wonen toch ook op de Mergelakker, maar we hebben nog nooit iemand van deze buurt aan de deur gehad”, kwam als antwoord:

“Ga maar mee dan maken we jullie wel lid”. Zo gezegd, zo gedaan.

De buurtvereniging Mergelakker werd met 4 nieuwe leden uitgebreid. Sinds jaar en dag zijn we dus lid van 2 buurtverenigingen en eten we dus van twee walletjes.

Maandag 15 september 2014: Opruimen na de geslaagde Winandusmarkt



Roger Everaers, zoon Mitch en Harrie Bours gaan met de bestelwagen materialen ophalen en wegbrengen naar de plaats waar ze thuishoren: podium terug naar het Maaslandcentrum en de verkeersborden van de gemeente terug naar het gemeentelager.

Jan Hendrix was zo alert om hen een fototoestel mee te geven om de locaties vast te leggen. Dat moet je maar

vooral doen, als die twee bij elkaar zijn.

Harrie Bours vertelt:



“Met het podium zijn we het Maaslandcentrum ingegaan en de delen uitgelegd wat Daniëlle natuurlijk niet nodig vond, maar wij zeiden dat dat moest van de voorzitter van de buurtvereniging

Daarna moesten we de verkeersborden ophalen. Op het Kempken zat een bord vast aan een lantaarnpaal. We hebben toen de flex gepakt en net gedaan alsof we die paal doorflexten, natuurlijk op de foto.

Vervolgens gingen we naar Geulle, boven op de berg in Moorveld. Daar stond een bord in het trottoir: een halve tegel moest terug geplaatst worden. We hadden veel bekijks.. We hebben een hele tijd met de waterpas en de meter ""gespeeld"", halve tegel erin en er weer uit: waterpas opnieuw, opnieuw meten en die lui maar kijken





Omlaag naar Geulle, onderaan de Slingerberg bij het "Hemelke" daar staat een grote reclamezuil. Aan de overkant moesten we ook een verkeersbord meenemen. Daar staan ook bankjes waarop toen mensen zaten. Roger en ik hebben het reclamebord opgetild en zoon Mitsch hield het tegen: toen een foto, waarop als het ware te zien is dat reclamezuil gestolen

wordt. De volgend halte het gemeentelager bij het milieupark om de borden in te leveren. We gingen ons melden bij de balie, waar een blonde



medewerkster ons ontving. "" Wij zijn van de buurtvereniging en we komen de borden terugbrengen, maar onze voorzitter van de buurtvereniging heeft gezegd dat je met ons op de foto moet"". Maar dat wilde ze niet. Op dat moment komt een kennis van mij binnen die haar overhaalde en zo kwam die blonde dame bij ons (maar niet op schoot) op de foto.

We hebben een prachtige dag gehad.

Wij hadden natuurlijk al die foto's (tientallen) gemaakt om Jan te triggeren.

We komen terug bij de IJsboerderij en geven het toestel aan Jan. Die bekijkt de gemaakte foto's. Hij schudt zijn hoofd en zegt: "" jonge, jonge, wat hōbbe v'r hier in deenst"".

Op het einde van dit verhaal heeft Harrie natuurlijk nog wel een leuke anekdote in huis.

Lang gelden hebben we eens op zondag een rommelmarkt gehouden op het plein en aangrenzende straten.

Gerard en Jeanne Houben gingen altijd zondagmorgen om 9.30 uur naar de kerk in Oud-Elsloo. Wij hebben toen de tuinmeubelen bij hem weggehaald en op de rommelmarkt te koop gezet voor fl. 45,-

Toen Gerard en Jeanne uit de kerk kwamen zei hij nog: ""kijk, daar staan dezelfde meubels die wij ook hebben"".

Bij thuiskomst was de bok vet.



De Winandus(kunst- en antiek) markt mag in dit jubileumjaar best extra vernoemd worden: vele vrijwilligers werken mee aan het succes van dit evenement dat ook voor de buurtvereniging en haar activiteiten van belang is. Derhalve mag in deze jubileumuitgave een foto van de voorzitter van de werkgroep niet ontbreken: Jan Hendrix die kan lachen om de prachtige dag van Roger, Harie en Mitch vastgelegd in 72 foto's

Eerste communie



Op 14 mei deed Jesse van den Berg (Catsopperhof 2) de Eerste H. Communie. Wij feliciteren hem, zijn ouders, zusje Evy en de grootouders



Jaarlijkse donatie aan een goed doel

Tijdens onze jaarvergadering heeft het bestuur de leden gevraagd of er ideeën waren voor een goed doel. Op dat moment viel niemand iets te binnen. De dag erna kwam er een mailtje van Jorrit (zie onze inleiding) met het verzoek om ZIJN project te steunen. Gezien de enorme fysieke uitdaging, maar ook de tijd die Jorrit als bestuurder aan een goed doel besteedt, staat hij in dit bulletin in de schijnwerper en krijgt u tevens informatie over het project.



2017 staat voor mij persoonlijk in het teken van één doel: DE IRON MAN MAASTRICHT OP 6 AUGUSTUS.

Het betreft de hele triatlon, het koningsnummer van de duursport: 3,8 km. zwemmen, 181 km. fietsen en afsluiten met een marathon, 42.195 meter. Het opzoeken van mijn eigen fysieke en mentale grenzen en de discipline en structuur om dit naast een drukke baan en gezin te voltooien is een ultieme uitdaging die ik graag wil aangaan.

Maar er is meer.....We leven in een maatschappij vol polarisatie en onrust waarbij we zelden of nooit meer stilstaan bij het gegeven hoe goed we het eigenlijk hebben. Hoe bijzonder het is dat basiselementen als onderwijs, voeding en toekomstperspectief hier zo vanzelfsprekend zijn, terwijl er zo veel landen zijn waar dit absoluut niet het geval is.

Daarom **IRON MAN VOOR EEN GOED DOEL: daarom voor STICHTING PURE! DREAM CENTRE**, een stichting waar ik als bestuurslid nauw bij betrokken ben. Met uw donaties kan PURE komend jaar verder investeren in een nieuw educatieprogramma en voor circa 60 kinderen bijdragen aan een betere toekomst.

Namens alle kinderen van **PURE!: alvast bedankt voor jullie donatie.**

Met vriendelijke groeten

Jorrit Gielissen

De buurtvereniging heeft de jaarlijkse donatie aan deze stichting overgemaakt.

Stichting PURE! Dream Centre

De missie van de Stichting PURE! Dream Centre is het bijdragen aan een betere toekomst voor onbevoorrechte kinderen uit de Kandek-gemeenschap in Cambodja. We willen de leefomstandigheden en thuissituatie van de kinderen positief veranderen door ze kwalitatief onderwijs en goede gezondheidszorg te bieden op ons PURE! Dream Centre. Tevens ondersteunen we hun families met sociale - en inkomens genererende projecten. We begeleiden de kinderen tot ze hun praktijkopleiding, voortgezet onderwijs of universitaire opleiding hebben afgerond en ze daarmee zelfstandig in staat zijn een passende baan te vinden met toekomstperspectief. Stichting PURE! Dream Centre helpt kinderen, jongeren en moeders in Cambodja. PURE! Dream Centre is ANBI geregistreerd en ontvangen donaties worden o.a. besteed aan kwalitatief goed onderwijs, lesmaterialen, sport, medicijnen, gezond voedsel voor de kinderen en begeleiding van de families in de community. kijk voor informatie over de stichting op:

www.puredreamcentre.org

puredreamcentre.kentaa.com



Na 3,8 km. Zwemmen



181 km. fietsen

In gesprek met Jorrit Gielissen

We hoeven maar één vraag te stellen: wanneer kwam dat idee bij je op om je te wagen aan De Iron Man?

Ik ben 5 jaar geleden met hardlopen begonnen. Vorig jaar ben ik naar de start van De Iron Man gaan kijken (was veel te vroeg: 6 uur en nog geen atleet te zien). Ik keek uit over het water en dacht aan die start: dit is de ultieme duursport en uitdaging. Ik had nooit eerder gefietst en gezwommen. Maar toch: dit moet het zijn. Eerst maar eens op vakantie en alles laten bezinken. Maar als ik eenmaal dat idee heb, dan ga ik er ook voor: de ultieme uitdaging.

Ik ben in september begonnen met het trainingsprogramma, nadat ik eerst nog de marathon in Eindhoven had gelopen (zie foto pagina over Pure)

Vervolgens heb ik mij aangemeld bij de Triatlonvereniging van Stein. In oktober heb ik nog een marathon gelopen en daarna heb ik het vizier op de triatlon gericht. Daar moest een fiets gekocht worden.

Ik had nog nooit op een racefiets gezeten. De wintermaanden waren in aantocht en trainen op de fiets moest dus ook op de rollerband. En ik moest beginnen met zwemmen: 2 à 3 maal per week.



Intussen had ik een triatlon-coach in de arm genomen. Die heeft om een houvast te hebben een trainingsprogramma gemaakt. De advies-tijd van voorbereiding is 2 jaar. Maar 2 jaar lang alles wegcijferen voor je zelf en voor je gezin is te lang. Het evenwicht vinden in de combinatie van een drukke baan,

en het trainen vereist een enorme discipline. En aangezien Jefte mij kent en weet dat ik er vol voor ga als ik zoiets doe, dan lukt het. In de programmering probeer ik zoveel mogelijk buiten de gezinsuren te trainen: heel vroeg en heel laat. De laatste weken train ik 18 `a 20 uren per week en dat is best moeilijk, want het werk mag en kan er niet onder lijden. Mijn werkwereld begint boven Utrecht en ik ben ook geregeld een aantal dagen in Duitsland en Birmingham. Dat betekent week voor week plannen en daarbinnen verschuiven is ontzettend moeilijk.

Waar ligt dan die ultieme uitdaging in?

In de drie totaal verschillende disciplines, het zijn eigenlijk 3 marathons achter elkaar, 3 verschillende spiergroepen die een ander uithoudingsvermogen vergen en dan te bedenken dat ik nooit echt gefietst heb. De afgelopen zondag (25 juni) heb ik een halve triatlon afgelegd en dat ging best goed.

Nog 4 weken volle bak.

Je mag er 16 uur over doen maar ik hoop dat ik ruim daarbinnen blijf

Nu is het 7 dagen per week.

Als je zo bezig bent met zo'n uitdaging en dat ultieme gevoel, dan denk je: waar doe ik voor?

Dat ga je niet zo maar doen alleen voor jezelf

Ja, sportief gezien doe ik voor mezelf. Maar er is meer in deze wereld. Ik heb aan deze uitdaging een goed doel gekoppeld.

Ik zit al drie jaar in het bestuur van de stichting PURE DREAM! CENTRE. Daarom heb ik een sponsoractie gezet op deze inspanning. De buurtvereniging heeft haar jaarlijkse donatie aan mijn project gedoneerd en daar ben ik namens alle kinderen in Cambodja heel dankbaar voor.



En dan nog de marathon 42.195 meter

Als u naar de genoemde website gaat komt ook het logo van buurtvereniging Catsop voorbij: klik erop en u wordt doorgelinkt naar de site van de buurtvereniging HK)

U kunt ook doneren: lees er alles over op een van de beide sites.

Wij wensen Jorrit alle sterkte op 6 augustus. DUIMEN



Het was de hoogste tijd om onze websites te vernieuwen: jawel meer-
voud: de website van de buurtvereniging en die van de Winandusmarkt.
Vorig jaar kreeg Peter Dols een telefoontje van de provider dat de websi-
te van de Winandusmarkt gehackt was, gelukkig zonder nadelige gevol-
gen. Tegelijkertijd bleek dat de structuur van de site van de buurtvereni-
ging die indertijd is ontworpen door wijlen Bart Eykenboom niet meer
werd ondersteund door Google Chrome.

Dichtbij huis hebben we een aangetrouwde Catsoppenaar (x Sanne van
Hub en Francine Dols Aan 't Enj) die onze nieuwe website heeft ontwik-
keld.



FRISSEN OEG

De beveiliging is flink opge-
schroefd zodat we veilig met
onze leden kunnen communiceren en meer gebruik kun-
nen maken van o.a. e-mail, en digitaal aanmelden voor
activiteiten. Wij bedanken Mark voor zijn inzet , zijn feed-

back en de vele belangeloze uren. www.buurtverenigincatsop.nl.

Op de pagina "Informatie" > "Bestuur" staan nu ook alle bestuursleden
met hun e-mailadres vermeld.

Wij danken ook Luc van Kan (een Catsoppenaar: van Guus en Marianne)



wiens geduld wij op de proef hebben gesteld met het
ontwerp van de omslag van de Uitnodiging, Nieuwsbrief
en Catsoppenaarke: 1957-2017. Luc: bedankt. Wij ken-
nen Luc natuurlijk als grafische vormgever van "Het
Boek Catsop". www.lucvankan.nl



MEDEDELINGEN

Nieuwe leden: De verjonging zet door

Wij verwelkomen :

- Evert van de Nobelen en Maartje Reubsaet met hun dochtertje Julia, Op de Dries 19
- Peter Gerits en Edith Gerits-Schnackers en hun 2 kinderen Ties en Fé, Daalstraat 10
- Rob Levels en Vera van Loo: Aan de Gellik 9
- Ruud Martens en Edmée Troisfontaine Op de Dries 59
- Peter Lemmens en Edith Hochstenbach met hun dochtertje Anna, Het Einde 10
- Kelly Pijpers met dochtertje Haley, Kempken 8
- Stefan en Esther Bours-Pluis en hun zoontje Guy, Aan de Gellik 10.

De buurtvereniging telt op dit moment 203 adressen

Voor het huren van het koffiezetapparaat (met glazen kan) van de buurtvereniging kunt u contact opnemen met Gerrit Gorissen (tel. 046-4373917).

Voor het huren van feestverlichting of processiepaaltjes kunt u zich wenden tot Theo Reubsaet (tel. 0683603038) of Gerrit Gorissen (tel. 046-4373917).



Wij herinneren u er in ons bulletin elke keer aan dat bij de familie Schumacher, **Aan de Gellik 6** een AED (Automatische Externe Defibrillator) hangt. Deze is geplaatst nabij de voordeur en vrij bereikbaar.

We bedanken de volgende ondernemingen voor het mogelijk maken van onze activiteiten.

Ook dit jaar heeft de fam. Dols de eieren voor het Paaseieren rapen geschonken

Ook bedanken wij de fam. Dols voor het vervoer bij de processie



FRUITHANDEL R. PIJPERS

LINDENBERGSTRAAT 2

ELSLOO



DRUKKERIJ
KNOBEN



Klus & Tuinbedrijf
P. Douven
EPA-W adviseur

Vestraat 25
6181 JW Elsloo
06-14034450
  abtpdouven@home.nl



WWW.IJSBOERDERIJCATSOP.NL

BLOEMENBOUTIQUE



STUDIO FRISSEN

Webdesign, promotiemateriaal, logo, huisstijl,
correspondentie en nog veel meer

Raadhuisstraat 48 Elsloo

www.studiofrissen.nl



lök — ontwerp en illustratie

Luc van Kan Adres: Knoopkruid 9, 6181 MV Elsloo



***Het bestuur van de Buurtvereniging
Catsop en de feestcommissie 60-jarig
jubileum wensen u allen een zonnige en
ontspannen vakantie en hopen u gezond
weer te ontmoeten tijdens ons feest-
weekend op 2 en 3 september***

www.buurtverenigingcatsop.nl

